

13-06-2014 (geplaatst in Het Parool van zaterdag 14-06-2014)

Het laatste woord over Zwarte Piet

Voordat de hele discussie over Zwarte Piet weer losbarst en ons, tegen de tijd dat hij en de Sint weer komen, de lust weer vergaan is om het hele feest nog te vieren, wil ik graag de uitkomst bieden.

Omdat de directrice van het Museum voor Volkscultuur zich niet wil, kan of durft uit te spreken over wat nu precies de uitkomst is van het onderzoek dat zij heeft laten verrichten naar 'hoe het moet met Zwarte Piet', stel ik voor dat ik het laatste woord erover heb. Iemand moet tenslotte het Laatste Woord hebben, dus laat mij het dan maar zijn.

De voorlopige uitkomst die ons door het Museum van Volkscultuur wordt geboden is om Piet niet langer zwart maar bruin te schminken. Ook wordt het kroeshaar van Piet vervangen door een pruik met zwart sluijk haar. Het lijkt er dus op dat Piet een andere etnische achtergrond toegewezen heeft gekregen. Of mag ik gewoon zeggen een ander 'ras'?

Omdat sommige mensen nog steeds geloven dat het Sinterklaasfeest niet over ras gaat en dus per definitie niet racistisch kan zijn, stel ik voor om deze mensen tegemoet te komen en de huidskleur van Piet niet langer tot centraal kenmerk van zijn karakter te maken. Het feest hééft immers niets met huidskleur te maken, dat maken wij er met z'n allen van.

Dus, om er voor te zorgen dat alle Nederlandse kinderen straks als Piet verkleed naar school kunnen gaan (als ze dat willen), en ouders zich geen zorgen hoeven te maken of het nu racistisch is dat ze de lichte huid van hun kinderen bruin schminken, of dat de bruine schmink niet zichtbaar is op hun donkere huid, stel ik voor om het hele potje bruine schmink weg te laten.

Piet is Piet. En wie er aan hecht dat het een 'Zwarte' Piet is kan een prachtig zwart Pietenpak laten naaien, en dat vol trots dragen zonder zich daarbij ook nog bruin te hoeven schminken. Zo doen ze het in bijvoorbeeld Duitsland ook. De figuur van Zwarte Piet is in het zwart gekleed, daar herkennen de kinderen hem aan. Met zijn huidskleur heeft dat niets van doen.

Zolang het attribuut waaraan je Zwarte Piet (én Sint) kunt herkennen huidskleur is, blijft de discussie gaan over... huidskleur. En dat is nu eenmaal een onmiskenbaar kenmerk van de verschillende mensenrassen. Willen we de angel uit het debat halen en het feest 'zijn onschuld teruggeven', zoals ook de directrice van het Museum voor Volkscultuur nastreeft, dan moeten we dat ene attribuut 'kleur van de huid' eenvoudigweg weg laten. En dat kan, want wij maken dat feest.

Dus dit is het Laatste Woord: laat iedereen lekker met zijn eigen kleur in zo'n Pietenpak rondrennen. Dan kunnen we eindelijk weer eens met z'n allen om dat maffe personage lachen.

Fenneke Wekker, socioloog